

έκθεση

Με ιδιαίτερα καλούς σκωμούς ανοίγει τις πύλες της, από 25 έως 28 Μαΐου στην Κολωνία της Γερμανίας, η **interzum 2011**, η Διεθνής έκθεση για τη Διαμόρφωση Εσωτερικών Χώρων και κατασκευής Επίπλων.

έγκριση

πίστωσης 11,5 εκατ. ευρώ για τη δημοπράτηση του έργου κατασκευής τμήματος παράκαμψης **Ανω Βιάννου** ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Ο οδικός άξονας «Αγ. Δέκα-Βιάννος-Ιεράπετρα» έχει χαρακτηριστεί ως έργο Εθνικού Επιπέδου από το 2001.

[Ιωάννινα]

Διαγωνισμός αξιοποίησης τουριστικού περιπτέρου

Η διαδικασία θα ξεκινήσει το αργότερο σε δύο μήνες

Διαγωνισμό για την αξιοποίηση του Τουριστικού Περιπτέρου Λούρου Ιωαννίνων προτίθεται να προκηρύξει εκ νέου η ΕΤΑ Α.Ε.

Όπως αναφέρει σε έγγραφο του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, σύμφωνα με το διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης, Δημήτρη Λάμπρου, στόχος θα είναι, μέσω της προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος, η αξιοποίηση του Τουριστικού Περιπτέρου Λούρου Ιωαννίνων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της οικονομίας. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το αργότερο σε δύο μήνες από σήμερα.

Το έγγραφο της ΕΤΑ διαβιβάστηκε στη Βουλή σε απάντηση σχετικής ερώτησης του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Παντούλα. [SID:5090213]

[Βιβλίο]

Η οικονομική κρίση και το μέλλον

Παρουσιάζεται σήμερα το μισομέρι το βιβλίο με τίτλο «Από τη διεθνή κρίση στην κρίση της Ευρωζώνης και της Ελλάδας: Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον» με επιμέλεια των Νικόλαου Β. Καραμούζη, καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς και αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου ομίλου Eurobank EFG, και Γίκια Χαρούβελη, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς, οικονομικού συμβούλου ομίλου Eurobank EFG.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Βασίλειος Ράμανος, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος Δ.Σ. Εθνικής Τράπεζας, ο Ανδρέας Ηλιάδης, διευθύνων σύμβουλος συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου, και ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, διευθύνων Σύμβουλος της CHIRITA. Η παρουσίαση του βιβλίου που εκδίδουν οι εκδόσεις Λιβάνη θα γίνει στις 12 στο ξενοδοχείο «Χίλτον». [SID:5094895]

[ανάλυση] Καταγραφή από το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Θεσσαλονίκης

Σημαντική υστέρηση της Ελλάδας στην ανάπτυξη της καινοτομίας

Του Γιώργου Χατζηλιδή
ghatzil@naftemporiki.gr

Τη σημαντική υστέρηση της χώρας μας στα 10 σημεία για την ανάπτυξη της καινοτομίας, στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής «Ευρώπη 2020», καταγράφει ανάλυση του Κέντρου Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEERC), με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Τα υπό εξέταση σημεία για ένα άριστο εθνικό/περιφερειακό σύστημα καινοτομίας, με στόχο τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ επιστήμης και αγοράς, ώστε οι εφευρέσεις να μετατρέπονται σε προϊόντα, ορίζονται από την πρωτοβουλία Ένωση Καινοτομίας (Innovation Union). Η τελευταία αποτελεί έναν από τους επτά άξονες δράσης πολιτικής του «Ευρώπη 2020», που αντικαθιστά, σε επίπεδο Ε.Ε., τη στρατηγική της Λισσαβόνας.

Την αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με εφελύξη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), αλλά ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό για όλη την Ελλάδα, παρουσίασε ο διευθυντής του SEERC, Νίκος Ζαχαρής, στη 2η συνάντηση εργασίας του Φόρουμ Καινοτομίας Θεσσαλονίκης, που διοργανώθηκε από την Ανατολική ΑΕ.

«Το τσεκάπ δείχνει ότι η καινοτομία στην Ελλάδα ασθενεί, και μάλιστα βαριά. Χρειάζεται επείγοντως οξυγόνο, δηλαδή ριζική αλλαγή στρατηγικής, για να σταθεί στα πόδια της και να μπορεί έστω να ακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικά στην Κεντρική Μακεδονία υπάρχουν νησίδες καινοτομίας (ΕΚΕΤΑ, Τεχνόπολη, θερμοκοιτίδες), η δυναμική των οποίων όμως παραμένει αναξιοποίητη, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει σχεδιασμός με τον οποίο να αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα που διαθέτει η περιοχή (γεωγραφικά, κλαδικά, εξαγωγικός προσανατολισμός)», αναφέρει ο κ. Ζαχαρής.

Αναλυτικά η αξιολόγηση του SEERC, ανά σημείο, που δημοσιεύει σήμερα η «Ν»:

Σημείο 1 - Η πολιτική έρευνας και καινοτομίας κεντρικό συστατικό της πολιτικής ανταγωνιστικότητας: Η πολιτική ενίσχυσης της προ-



«Το τσεκάπ δείχνει ότι η καινοτομία στην Ελλάδα ασθενεί, και μάλιστα βαριά. Χρειάζεται επείγοντως οξυγόνο, δηλαδή ριζική αλλαγή στρατηγικής, για να σταθεί στα πόδια της.»

Νίκος Ζαχαρής,
διευθυντής του SEERC.

έρευνας και καινοτομίας αντιμετωπίζεται αποσπασματικά και όχι ως κεντρική προτεραιότητα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Στρατηγικές που αφορούν π.χ. φορολογία, χωροταξικό σχεδιασμό και υποδομές δεν αποτελούν συνεκτικό πλαίσιο που προωθεί την έρευνα και την καινοτομία.

Σημείο 2 - Σχεδιασμός καινοτομίας στο μέγιστο δυνατό επίπεδο, με πολιτικές πολυετείς για την αξιοποίηση εθνικών και περιφερειακών πλεονεκτημάτων: Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), παρά τις κατά καιρούς αξιολογές προσπάθειες, δεν πληροί σήμερα την προϋπόθεση «μέγιστο δυνατό επίπεδο». Οι κυβερνητικές πολιτικές χαρακτηρίζονται διαχρονικά από πολυδιάσπαση και ασυνέχεια. Θεωρητικά μόνο ακολουθούν τον κύκλο προγραμματισμού των κοινοτικών Ταμείων, στην πραγματικότητα επιπλέον περισσότερο από τον εκλογικό κύκλο. Δεν δίνεται συγκεκριμένη έμφαση στην εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων της κάθε περιοχής. Η σημαντική υστέρηση που παρατηρείται στην ενεργοποίηση της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα τυπικό παράδειγμα σχεδιασμού που δεν έχει την απαραίτητη πολιτική υποστήριξη στο ανώτατο δυνατό επίπεδο.

Σημείο 3 - Καινοτομία πέρα από την τεχνολογία (υπηρεσίες, οργανωτική καινοτομία, marketing, branding): Η μη τεχνολογική καινοτομία δεν προωθείται συστηματικά. Πολιτικές ενίσχυσης της ζήτησης συνυπάρχουν όντως με πολιτικές ενίσχυσης της προ-

σφοράς. Ζητούμενο παραμένει ο συντονισμός των δύο πολιτικών (σε επίπεδο ΓΓΕΤ, ΕΓ Ψηφιακού Σχεδιασμού) στο πλαίσιο μιας συνεκτικής και ενιαίας στρατηγικής.

Σημείο 4 - Επαρκής και προβλέψιμη δημόσια χρηματοδότηση σε έρευνα και καινοτομία με σκοπό τη μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων: Η δημόσια χρηματοδότηση, παρότι μη ικανοποιητική, κινείται σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με άλλους δείκτες (2010: 55% του μ.ό. ΕΥ27), όμως το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων που είναι ανεπαρκέστατη (13% του μ.ό. ΕΥ27). Δεν επιτυγχάνεται ο στόχος «για κάθε 1 ευρώ του δημόσιου χρηματοδότησης, μόχλευση 2-3 ευρώ από ιδιωτικό τομέα». Παράλληλα, παρατηρείται μη προβλέψιμη ροή δημόσιας χρηματοδότησης (π.χ. ανενεργός νόμος για την έρευνα, προτεραιότητες σε διαβούλευση από τον Λύγιοστο 2010).

> Ανά περιφέρεια

Βάσει των αποτελεσμάτων της τελευταίας διαθέσιμης αξιολόγησης του European Innovation Scoreboard, η Ελλάδα με συνθετο δείκτη καινοτομίας 0,32 χαρακτηρίζεται «μέσης - χαμηλής καινοτομίας», όπως και (ειδικότερα) οι Περιφέρειες Αττικής (0,45) και Κεντρική Μακεδονίας (0,27), με πλέον καινοτόμο περιφέρεια της Ε.Ε. τη Στοκχόλμη (0,90).

Η πλέον καινοτόμος περιφέρεια της Ένωσης είναι η Στοκχόλμη.



Σημείο 7 - Σύνδεση πανεπιστημιακής έρευνας με την αγορά: Η προώθηση σε επίπεδο δημόσιας χρηματοδότησης είναι ενεργή. Η ΠΚΜ διαθέτει πετυχημένα παραδείγματα, όπως οι θερμοκοιτίδες που εξακολουθούν να λειτουργούν αρκετά έτη μετά το πέρας της δημόσιας χρηματοδότησης. Παρ' όλα αυτά η κινητικότητα ερευνητών μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων είναι ανύπαρκτη και παρατηρείται μεγάλη υστέρηση σε venture capital investment, spin offs, clusters. Είτσι, η διάδοση και εκμετάλλευση αποτελεσμάτων έρευνας (δημιουργία νέων προϊόντων, μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και οικονομικό αντίκτυπο) βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο.

Σημείο 8 - Θετικό ευρύτατο περιβάλλον: Η αποστολή της έρευνας και αξιοποίησης επιχειρήσεων και αξιοποίησης επιχειρήσεων παραμένει ζητούμενο και επισημαίνεται ως πρόβλημα σε όλες τις σχετικές έρευνες. Η αγορά venture capital είναι υποτιμημένη (παρά την ύπαρξη του TALENEO): στο 9% του ευρωπαϊκού μ.ό. (IUS 2010), ενώ το ζήτημα της προστασίας και εκμετάλλευσης της πνευματικής ιδιοκτησίας παραμένει πολύ χαμηλά (patent applications στο 11% του ευρωπαϊκού μ.ό. IUS 2010) ως προτεραιότητα.

Σημείο 9 - Εύκολα προσβάσιμες δομές υποστήριξης των εφευρέσεων σε καινοτομία: Η ευκολία πρόσβασης σε σύγκριση με τα επικρατούντα στα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι πολύ χαμηλή. Τα ελληνικά προγράμματα χαρακτηρίζονται από:

- Υπερβολικά γραφειοκρατικά (π.χ. κατάθεση σε έντυπη μορφή με πλήθος δικαιολογητικών)
- Καθυστερήσεις στην αξιολόγηση που φτάνουν τους 9-2 μήνες, με αποτέλεσμα την εσπευματική απαξίωση προτάσεων
- Αδιαφάνεια (ελλιπής ή απουσία τεκμηρίωσης της αξιολόγησης)

Σημείο 10 - Προώθηση καινοτομίας από το δημόσιο τομέα:

Οι δημόσιες προμήθειες εξακολουθούν να αποτελούν ένα προπύργιο γραφειοκρατίας και τυπολατρίας, ενώ η ύπαρξη ελεύθερα διαθέσιμων στατιστικών και άλλων δεδομένων βρίσκεται ακόμα σε πολύ χαμηλό επίπεδο. [SID:5094744]